

## Ouderbrief bij Trefwoord, aflevering 4

Aan de ouders/verzorgers van de Zevenster,  
Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de methode 'Trefwoord'. Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt 'Trefwoord' verschillende thema's uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. De kleurenposter geeft telkens aan welk thema in een bepaalde periode actueel is. In de vierde aflevering van 8 mei tot en met 21 juli 2017 zijn dat de volgende thema's:

### ● **Vrijheid** (week 19 t/m 21)

Inhoud: Over wat mensen klein houdt en de kracht van het verlangen naar vrijheid.  
Bijbel: Mozes in het mandje en aan het hof (Exodus 1 en 2); Mozes' roeping en de tien plagen (Exodus 3 t/m 11); De uittocht (Exodus 12 t/m 15).

### ● **Ontevreden** (week 22 en 23)

Inhoud: Over tevredenheid en gemopper. Over klagen of keuzes maken.  
Bijbel: Bitter water, droog brood en kwakkels (Exodus 15 t/m 17); Tien Woorden (Exodus 20).

### ● **Vreugde en verdriet** (week 24 t/m 26)

Inhoud: Over verdriet en vreugde, geluk en ongeluk. Over dat wat je gelukkig kan maken.  
Bijbel: Job (Job)

### ● **Huis** (week 27 en 28)

Inhoud: Het huis als beeld voor het leven. Over bescherming, openheid, privacy en gemeenschap.  
Bijbel: Een huis op een rots (Lucas 6); De hoeksteen (Lucas 20); In huis bij een Farizeeër (Lucas 14).

In deze ouderbrief vertellen we meer over het thema '**Ontevreden**' (29 mei t/m 9 juni).

<i>'Oh,' zegt Mopper, 'moet je horen: in de wereld gaat het fout. In de tropen te veel hitte. Op de polen veel te koud.'</i>	<i>'Oh,' zegt Kont, 'het is een zootje. Er is echt van alles mis. In de lucht vermoeide vogels. In de zee bedorven vis.'</i>	<i>En zo mopperen ze beiden op hun hoekje van de bank. Over alles wat niet goed is. Over narigheid en stank.</i>
--	--	--

Volwassenen klagen graag over het weer en de politiek, kinderen mopperen op het eten of zeuren als ze hun zin niet krijgen. Ligt het aan onze cultuur? Zijn we misschien verwend? Of hoort 't er gewoon een beetje bij, bij ons mens zijn? Boeiend genoeg in ieder geval om er met de kinderen eens bij stil te staan. Klagen kan immers terecht zijn en zelfs noodzakelijk, bijvoorbeeld als er onrecht is. Eindeloos gezeur is vaak zinloos en zorgt al snel voor een onaangename sfeer. Met kinderen gaan we dat verkennen.

De Bijbelverhalen in dit thema gaan over het joodse volk dat eindelijk weg is uit Egypte. Ze zijn geen slaven meer, ze zijn vrij. Ze mogen staan en gaan waar ze willen. Het Beloofde Land van melk en honing is nog ver weg; eerst is er de honger en de dorst in de woestijn. En daar begint het gemopper en geklaag. Waren ze niet beter af in Egypte? Liever slaaf met volle buik dan een vrij mens met honger?

De zware tocht duurt twee keer veertig jaar. Dat heeft vooral een symbolische betekenis: het verwijst naar de leerschool die 'leven' heet. Niet alles in het leven is leuk, er zijn ook tegenvallers en teleurstellingen. Je krijgt je zin niet, voelt je tekortgedaan. Wat doe je daarmee? Blijf je hangen in gemopper en gezeur, dan kom je nooit vooruit.

Het thema eindigt met tips die ons aan het denken zetten. Wees tevreden: kijk niet alleen naar wat je mist maar waardeer ook wat je hebt. Kijk verder: heb oog voor het verhaal achter het gemopper. Doe er iets mee: zoek naar oplossingen. En als het uiteindelijk echt niet anders kan, durf dan ook te zeggen: Zo, en nu is het klaar!