

Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 1

Aan ouder(s)/verzorger(s) van KBS de Zevenster,

Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we vanaf schooljaar 2016-2017 op school de methode 'Trefwoord'. Op meerdere momenten in de week kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. Afgelopen week zijn wij hiermee gestart. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt 'Trefwoord' verschillende thema's uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. De kleurenposter geeft telkens aan welk thema in een bepaalde periode actueel is. In de eerste aflevering van 22 augustus tot en met 11 november 2016 zijn dat de volgende thema's:

- **In de war** (week 35 en 36)

Inhoud: Veelheid en eenheid; verschillen en 'hetzelfde' zijn; misverstanden en elkaar verstaan.

Bijbel: Babel (Genesis 11, 1-9)

- **In beweging** (week 37 t/m 39)

Inhoud: In beweging zijn, openstaan voor veranderingen, wat mensen motiveert.

Bijbel: De belofte aan Abraham; Abraham en Lot (Genesis 11 t/m 15).

- **Stoelendans** (week 40 en 41)

Inhoud: Een plek innemen, je plek verliezen. Over concurrentie, competitie en jaloezie. Over je plek afstaan en elkaar de ruimte gunnen.

Bijbel: Abraham, Sara en Hagar; Ismaël en Isaak (Genesis 16 t/m 21).

- **Doorbijten** (week 42 t/m 45)

Inhoud: Over ergens voor gaan, je doel nastreven en volhouden. Over wat je ertoe brengt om weerstand te overwinnen.

Bijbel: Jakob en Esau, Jakob en Laban; Rachel en Lea (Genesis 25 t/m 33).

In deze ouderbrief vertellen we meer over het thema '**Doorbijten**' (17 oktober t/m 11 november).

Kom op, nog even de tanden op elkaar en doorbijten. Totdat je de schoolslag onder de knie hebt, twee octaven zuiver kunt spelen op de viool of in staat bent om van je gamecomputer af te blijven. Volhouden is een deugd, een positieve kwaliteit die we graag ondersteunen.

*'Is iets moeilijk vol te houden,
ook al was je het van plan?
Moet je je er steeds toe zetten,*

*en daar baal je weleens van?
Kom op, zet je schrap!
Zet elke dag een stap.'*

Kinderen laten vaak zien dat ze doorbijters zijn. Als ze graag iets willen leren, dan gaan ze ervoor. Maar soms wordt het zwaar. Bijvoorbeeld als het te lang duurt of saai wordt voordat ze resultaat zien.

De Bijbelverhalen in dit thema gaan over een echte doorbijter: Jakob. Hij is maar een paar tellen jonger dan zijn tweelingbroer Esau maar hij wil dolgraag de oudste zijn. De oudste heeft namelijk het eerstgeboorterecht en zal van vader Isaak de zegen krijgen. Jakob zet alles op alles en het lukt hem: de familielijn en het geloof van vader Isaak en grootvader Abraham zullen met hem verder gaan. En als hij later de liefde van zijn leven ontmoet, is Jakob bereid om twee keer zeven jaar te werken om met Rachel te mogen trouwen.

Om echt vol te houden moet je gemotiveerd zijn. En dan helpt het als je de zin kunt ervaren van de dingen die je moet doen. Dan weet je dat tanden poetsen gezond is en waarom een sponsorloop niet gemakkelijk is maar wel waardevol. Bij die ontdekkingstocht willen wij de kinderen graag helpen.

Team KBS de Zevenster